

BOURGEOON • LACROIX

DE CYCLUS VAN CYANN

DE ZOETE DAGERAAD VAN ALDALARANN



BOURGEON • LACROIX
DE CYCLUS VAN CYANN

DE ZOETE DAGERAAD VAN ALDALARANN



BOURGEON • LACROIX
DE CYCLUS VAN CYANN

DE ZOETE DAGERAAD VAN ALDALARANN



BOURGEON • LACROIX (CONCEPT)
BOURGEON (UITWERKING)



In dezelfde serie, met Claude Lacroix :

Deel 1 : *De Bron den de Sonde*

Deel 2 : *Zes Seizoenen op IIO*

Deel 3 : *Aieia van Aldaal*

Deel 4 : *De Kleuren van Marcade*

Deel 5 : *De Gangen van de Tussentijd*

Deel 6 : *De zoete dageraad van Aldalarann*

Van dezelfde auteur :

- *De Gezellen van de Schemering* (drie delen / integrale editie)
- *Kinderen van de Wind* (zeven delen)

1ste druk, juni 2015

© 2014 Éditions Delcourt - Bourgeon, Lacroix

© 2015 Nederlandstalige editie: Uitgeverij Daedalus, Genk

Alle rechten voorbehouden.

Oorspronkelijke titel: *Les Aubes douces d'Aldalarann*

Concept: Bourgeon & Lacroix

Uitwerking: Bourgeon

Vertaling: Frank Vanzeer

Lettering: Daedalus

ISBN: 978-90-88106-12-5

D/2015/11960/35

Uitgeverij Daedalus

www.uitgeverijdaedalus.be



Mijn leven is net als deze schuilplaats,
het lijkt wel een bodemloze put ...



Ik zweef door de leegte,
omringd door hersenspinsels.

De dood rekent af met iedereen die in mijn buurt komt ...
Dihem is omgekomen bij het uitschakelen van de angeling
die me verwondde ! Crysane werd neergeknald toen ze me
probeerde te beschermen! Akhmar was ervan overtuigd
dat hij mij koud maakte toen hij mijn zus ombracht! ...



Maar eigenlijk ging ze aan wanhoop ten onder!
Azuree heeft zich bewust in mijn plaats laten doden.
Ik onderschatte haar gevoelens voor Bolgome
toen ik haar koudweg vertelde dat hij dood was. Mijn
stompzinnigheid heeft haar tot zelfmoord gedreven.

Die stompzinnigheid maakt
u doof en blind! ...



Ik spreek als expert.



Azuree hield van u.
Ze hield van niemand
meer dan van u.

Als kind zag ik vaak hoe u fruit stal aan mijn moeders kraam.
Toen ik dat tien jaar later aan een geamuseerd publiek
vertelde, was Azuree buiten haar zinnen. Ik dacht
dat ze me de ogen uit zou klauwen! Ze leverde zelf
kritiek op u, maar duldde dat niet van anderen.



Azurees dood is het logische gevolg van haar
keuze. Ze koos er niet voor te sterven, ze koos
ervoor om u te laten leven. Ze deed gewoon
voor u wat u voor haar gedaan zou hebben.

Zo zitten de majO's in elkaar!
Eer! Eer! Trots! Trots!
Ik vond dat altijd al compleet belachelijk.



Trots en gevoelens! ...
U bent net als uw zus, dom
en onbegrijpelijk!

U neemt grote risico's voor de redding van de Olhianen die u minachten! U legt
enorme reizen af in de tijd om gespuis naar huis te brengen voor wie u minder dan
niets betekent! U tart de Grote Orbis om Azurees lot naar uw hand te zetten!
U verlaat Olh om uw woord aan Nacara gestand te doen, terwijl zij alles aan haar laars lapt!
U keert terug naar mij om een belofte na te komen waarin ik nooit geloofd heb! ...



... Wat bent u veranderd! Waar is mijn beste vijand gebleven? De ideale majO? De kleine, hautaine en arrogante slet die alle minO's met zoveel plezier haatten?



Nacara zette me ertoe aan je zus te verleiden om haar eindelijk een lesje te leren. Voor haarzelf! Voor u! Voor alle majO's! ... En dan moest ik onder ogen zien dat Nacara de macht boven de revolutie verkoos ...



Mijn mooie Azuree was dus niets meer dan een kolkende stroom die onderweg alles meesleurde wat onze weg versperde. Ze wijdde zich aan onze zaak met onverschrokken razernij, met vastberadenheid die vaak nauwelijks in toom te houden was, maar ook met een ontwapenende oprechtheid.



U ziet, we vergissen ons allemaal! Azuree was heel veel, behalve wat ik dacht dat ze was ...



De Cyann van mijn kindertijd is iemand anders geworden!



En Optech is Optech niet.

Ik zou willen dat u blijft leven, Cyann. Voor de Grote Orbis bent u dood! Grijp deze kans! Keer terug naar Procia en pak vandaar uw biezen naar de planeet van uw dromen.



Ah! ... U was het ... Ik dacht dat hij vernietigd was, maar u hebt hem achterovergedrukt ...



Ik was niet in staat er een juiste klank uit te halen ...
Dat ding hing rond de nek van een killer
die ze achter mij hadden gestuurd en die ik
een kopje kleiner heb moeten maken!

Met vreemde ogen die afwis-
selend geel en blauw werden?

Kert u hem?! ...
Die kleretijer had een
slangenblik.

Op tweeëndertigjarige leeftijd* ontvluchtte hij Aldaal om
te ontkomen aan de wraak van een furie die precies
tweeëndertig redenen had om hem te villen.

Tilati was vindingrijk. Na een ruzie op de avond van
zijn verjaardag knevelde hij het meisje en trok al
haar tanden uit met de scharen en de medewerking
van een merkwaardig goed opgeleide vechtkrab.

Was het
slachtoffer aan
een oog blind?

Volstaat tandloos
niet?

Het verhaal gaat niet verder. U hebt het
halssnoer in uw handen. Maar aangezien
alleen de ogen u lijken te interesseren ...

Azuree ... Uw zus ... had heel
mooie ogen! ... Azuree was ...

Dom en onbegrijpelijk ...



* De inwoners van het Rijk, de Grenzen en de Wilde Planeten rekenen hun leeftijd in Rijksjaren van 365 dagen van 24 uur uit nostalgie naar de Blauwe Planeet.



Op Fulguru dacht ik dat
ik ging sterven...

De inboorlingen hebben mij gered met
een onvoorstelbaar experiment.



Ze smeerden mijn wonde in met een
vreemde, vloeibare brei uit een androïde
die naast me gesmolten was.



Zonder de stem die me bij bewustzijn hield,
zouden ze zeker te laat gekomen zijn.



Uw stem hield me in leven.



U hebt een mooie stem,
mevrouw Olsimar ...
Precies dezelfde als
Azuree, wist u dat? ...

Dezelfde, Eri ...
Dezelfde.



OK! Alles is in orde!
Ga zonder op te vallen aan het werk!
Als het weer nacht wordt, zal onze
vriend Tik-Tak-Bom de laatste
hand leggen aan het kunstwerk.



Ah! Bent u daar eindelijk! Ik stik hier! ..



Ik ook! .. Help me even uit het drukpak!



U zult deze plek slechts verlaten om aan boord te gaan van uw ruimteschip! Akhmar is terug thuis geweest. Mijn compagnons onderscheppen zijn berichten. Hij verlaat Marcade! Hij maakt gebruik van de plaats die u voor mij reserveerde en die ik net geannuleerd heb. U neemt hetzelfde ruimteschip.

Ditmaal neem ik hem te pakken!

Als u Akhmar ook maar een haar krenkt, zal de Grote Orbis u nooit meer met rust laten! .. U zult decennialang moeten vluchten! Ik weet waarover ik het heb. Ik heb geleefd als een opgejaagd beest!



Maar u hebt toch gekozen voor dit rebel-leven! Uw naam deed het Keizerrijk op z'n grondvesten daveren!

Nog wat? Het Rijk heeft me uitgebuit! De zogenaamde bondgenoten legden het zo aan boord dat ze via mij toegang kregen tot het Netwerk om hun troepen te verplaatsen naar gebieden waar ik het voor het zeggen had!



Ik wou gerechtigheid, ik heb terreur en verwoesting gezaaid. Door al dat vechten en alle verwondingen is mijn lichaam nu nog louter een brok pijn die de instorting nabij is.



Ik heb nog maar enkele weken te leven en die zal ik doorbrengen als Bolgome!



Azuree is niet voor niets gestorven! U hebt de plicht om te leven! .. En laat het klaar en duidelijk wezen: ik laat niemand in mijn plaats wraak nemen!





Lukt het,
Tik-Tak-Bom?



Ik ben klaar! We moeten
hem alleen nog terug
op z'n plaats zetten!



Perfect!



Het genoeg is geheel aan mijn kant!
En, nu je eindelijk het feest bijwoont,
is dit de kers op de taart!

Het zint me niks! Optech zou me zelf komen ophalen. Ik kan op Marcade niemand vertrouwen en dat weet hij maar al te goed!

Maakt u zich geen zorgen, schoonheid! Optech wacht ons op.



Ik heb de hele nacht doorgewerkt en ben uitgeput, Cyann! Heb vertrouwen in deze jongen. Hij brengt u naar de Astrohaven zonder dat u bewaking tegen het lijf loopt!

Uw ruimteschip zal voorlopig het laatste zijn dat vanop Marcade vertrekt!

Als u op kruishoogte bent, zet dan uw scherm aan en zoom in om de Grote Wisselcentrale in de gaten te houden!

We hebben een speciaal afscheidsspektakel voor u!



Laat Kosmische Vijand nr. 1 weer van zich spreken? Zullen er weer zo veel doden vallen? Zal er opnieuw zo veel bloed vergoten worden? Houdt het dan nooit op?!!

Ditmaal gaan we achter het grote geld aan! 'Operatie Zuzu' - 't is maar een ideetje - Dom en innemend.

Ik vrees het ergste!

U hoeft uw handen niet eens vuil te maken. Beschouw dat als een geschenk! Adieu, Cyann! Het was me een genoegen uw pad te kruisen.



U zult zien, de kleurenheerschappij loopt op zijn laatste benen! We gaan die hele waanzinnige economie in de war sturen!



Wacht hier meisjes!
Ik ga de cadeaus halen!



Naar de Astrohaven, Servo! We komen nog te laat!



Die tuthola's zullen nog lang mogen wachten!





Waar vlieg je heen? ... Naar de Astrohaven, zei ik! Straks missen we de vlucht nog!

Ik gehoorzaam mijnheer.



Maar je gehoorzaamt me helemaal niet! Je vliegt naar de Grote Wisselcentrale!

Ik gehoorzaam mijnheer, mijnheer!



Houd je me voor de gek, of wat?

Mijnheer is mijnheer niet, mijnheer!



Kijk nou! We hebben de vlucht gemist!



Mijnheer die mijnheer is heeft me gezegd naar de GWC. Hij laat u trouwens hartelijk groeten, mijnheer!



Maar ben je betoeterd? Over wie heb je het?!



Over mijn meester, mijnheer! ... Ik ben onlangs gerecycled. Ik ben de trotse dienaar van de heer Eni Bolgome! ... Mijnheer kent de Grrrote Eni Bolgome toch? ... Kosmische Vijand nr. 1!



Open de schelp,
Servo! Laat me eruit!
Dat is een bevel!



Mijnheer die mijnheer is wil
u geruststellen over zijn
goede vriendin Cyann. Ze
is in opperbeste doen ...



... maar niettemin diep
gekwetst omdat u in de
verwarring haar zus Azuree
in haar plaats doodde.



Mijnheer laat weten dat u hem ortgoocheld
hebt en dat hij best boos is ... maar ... Dat mijnheer
me vergeve, want ik ga het amusante paswoord
zeggen dat alles op gang moet brengen ...







Ons ruimteschip zal een onvoorziene tussenlanding maken in Nialla! Passagiers met bestemming Procia die hun reis in rijksmunt betaald hebben, blijven aan boord.



Dat geldt niet voor u, mevrouw. Alleen Marcanneden worden verzocht van boord te gaan! U krijgt meer informatie als we opnieuw opgestegen zijn richting Procia.



Nialla, 42 pring. Rijksjaar 3184.

... De handelswijk van Marcade is volledig verwoest. Er zijn talloze slachtoffers!

Ze halen alle Neden van boord zodat ze naar hun familie kunnen ...

Onzin! Gelu! Hun economie is naar de haaien! Niemand zal betalen voor hun terugkeer! Ze zullen weggroten op Nialla!

En u? ... U moet toch er toch ook een mening op na houden? ...

Denkt u dat ik niet zonder kan? ...



Ik ... Ik denk dat mijn zus het niet op prijs gesteld zou hebben ... Of dat hoop ik tenminste ... Volstaat dat? ...
... Of kan het u allemaal niets schelen?

Procia, de dageraad van pring 43. Rijksjaar 3184.



Waag het niet,
meisje!



Waar en
Wanneer?

Vooruit!

Ik ...

Zoete dageraad van Aldalarann?
Dertiende Wereld? OK?

Ga we!











Tss! Tss! YAC!
SHHHHHH ...



Zuignap, Rouky!
Zuignap!



Klauw nu! Goed zo!



We zagen een ruimteschip
landen. Wie ben je? Ben
je hier op doorreis?



Het komt niet terug. Ik ben
van Olh, hier ver vandaan.
Ik blijf voor altijd hier.

Welkom! Je
was in gevaar.



Dat was ik haast vergeten! Toen ik mensen op de rotsen
zag, begon ik zo hevig te zwaaien dat ik in het water
kukelde ... Zonder dat er iemand naar me omkeek!



Wie naar de dageraad kijkt, kijkt
nergens anders naat; maar
iedereen heeft je gezien!



Maak dat de
kat wijs!

Wat doe je lastig! Je verdwijnt in het water ...
Natuurlijk loop je gevaar! ... Het getijde drijft
je naar de kust, waar je tussen de scherpe
rubel en de vraatzuchtige sjop terechtkomt.
Zonder ons had je 't nooit gehaald! ...



Bestaat er op Olh geen woord dat ook
maar een beetje lijkt op 'bedankt'?

Wees niet boos, ik was zo bang.
Ik wou je niet kwetsen, maar de
snijdende golven en de kristallen ...

Je rilt ook van de kou! We zijn bijna
bij de pirovool. Daar zullen we vuur
maken en de nacht doorbrengen
voor we ons in het woud wagen!

Bedankt voor je gastvrijheid, echt!
Ik beseef maar al te goed dat niemand
verplicht is om zo veel voor mij te doen ...



Mijn naam
is Cyann.

Sjianne? Grappig! Ik ben Stella,
familienaam Roukette.

Mijn haar is rooier dan
dat van mijn dravile!



Volgens de legende is de pirovool een
opeenhoping van slangeneieren die in de loop
der tijd versteend zijn. Kan je je voorstellen
wat voor een beest zo iets zou leggen?

Maar wees niet bang! Ons grootste
reptiel is nauwelijks honderd stappen
lang en hoogstens drie voet breed!

Bovendien is het een planteneter, hij haat
vlees! Als hij je opeet terwijl je in het
friloes ligt te pitten, is dat niet uit kwaadwil-
ligheid, maar uit onoplettendheid.





Hier! Pas
dit even.



Zit je naar mijn
spirion te kijken?

Er is helemaal niets mis mee.

Het is een mooi exemplaar! Ik
dacht dat alleen Aldaren ze
maakten en bespeelden.

Ik speel
erg slecht.



Nu je geleerd hebt om bedankt te zeggen, kan je net zo goed proberen muziek te maken! ...
De spirion brengt gezelligheid, stimuleert dravilen en bezweert adders. Het is te laat voor
jou om er nog virtuoos in te worden, maar dat draagt alleen maar bij tot je exotische
charme! ... Verwacht gewoon wat spotternij. Wij houden hier nogal van spotten.



Vertel me over
die spirion.



IlO is een vervloekte planeet waar ik veel vrienden verloren heb.
IlO is een vervloekte planeet ... En Dihem woonde op IlO ...



Dihem kwam van hier. Op zijn twaalfde werd
hij bij zijn familie weggehaald en opgeleid
tot dravilennier. Hij redde me het leven
en gaf me voor hij stief zijn spirion ...

Je spirion tijdelijk afstaan is een blijk van groot vertrouwen. Hem weggeven is iemand een geschenk van onschatbare waarde geven. Vertel me meer over Dihem.

Wat wil je nog meer weten? Hij hield van me en ik van hem! Hij is dood! Ik mis hem! Volstaat dat zo'n beetje?

Dat is al veel beter.

Het zou beter zijn als je dat tandensnoer niet meer droeg. We houden van sierraden, maar niet van trofeeën.

Ooit zag ik die tanden glimlachen in een bevriende mond. Een kleine teringlijer heeft ze er allemaal uitgehaald en ze samen met mijn spirion aan dit snoer geregen. Het was altijd mijn bedoeling om ze op deze planeet in de grond te ruste te leggen.

... Er is nog wat. In Rijksjaar 3133 heb ik alle volkeren die naar i10 gedeporteerd waren, terug naar huis gebracht. De Aldaren liet ik hier achter, zonder de planeet te verkennen. Iemand moet zich daar toch nog wat van herinneren? ...

Sjjjjjjt ...

Tttt

Hmmmm ... Je Rijksjaren betekenen niets voor mij! Goede verhalen zijn mooie verhalen! ... Als je de goedkeuring van het publiek verlangt, moet je ervoor zorgen dat ze een happy ending krijgen.

Het zal je hier bevalen. Hier doen we niets liever dan verhalen bedenken en ze almaar mooier maken.

Ik dacht dat het erger was! Maar waarom willen jullie de dingen doen zoals in het noorden? - Bij ons draait alles andersom in het zuidelijk halfrond.

Kijk eens aan! Dat is al veel beter! - Bovendien vindt Rouky het ook goed, want hij geeft de maat aan! Leen me je spirion, dan zoek ik je een dravile!



Een dravile? ... Voor mij?

Onmisbaar hier!!

Een dravile is ... Hoe zal ik het zeggen? Hij is zoveel meer dan een beest. Hij is de beste vriend van de mens! Hij houdt niet alleen van muziek en dans, maar waakt ook over je. Geen slang durft in zijn buurt komen. Wouden zoals dit hier zouden ondoordringbaar zijn als hij er niet was. Je Di hem leidde dravilen op omdat hij ze aan bruten moest verkopen. Maar een dravile kun je niet opleiden. Een dravile moet je temmen!

En ... denk je dat het mij zal lukken om zo'n monster te temmen?

Je moet hem naar je hand zetten als hij nog heel jong is. Als je hem op die leeftijd op je rug draagt, vindt hij het later ook heel vanzelfsprekend om jou te dragen. En voor het overige zullen wij je wel helpen! Hij zal dat zelf trouwens ook doen! De dravile kan zo veel dat een leven niet volstaat om het allemaal te bevatten! - En omdat bijleren de grote passie van de Aldaren is, leven we in goede verstandhouding samen.



Naast dravilen, muziek, dans en vertelkunst - waarmee we onze avonden opvrolijken - hebben we nog een grote passie: blinde sculptuur, alle ambachten! - Maar ook tuinieren, vissen, koken! En dan zou ik nog vergeten ...



En ... zijn dat allemaal grote passies ... Wordt dat niet allemaal een beetje ... veel?



Goed dat je lacht! Ik begon me al zorgen te maken!



Destijds, op de Dertiende Wereld, leefden de Nerbeufs, die nooit lachten. Ze aten dravilen, vielen ons vaak aan en probeerden ons het geheim van het Chelzahout afhandig te maken. Gelukkig hebben ze elkaar uitgemoord tijdens eindeloze burgeroorlogen.



En ... Wat is Chelzahout eigenlijk?

Uitstekende vraag! Hout is zoveel interessanter dan oorlog!



Chelza is onvoorstelbaar licht en sterk en kent veel toepassingen! Het wordt gebruikt voor boten en parfums! Het groeit langs diepe kloven, waar we schuilplaatsen aanleggen. Het grijpt om zich heen langs de wanden, waar het de rots zou aanvreten als we niet geregeld zouden snoeien. Als je die kant opgaat zal je onder andere moeten leren zijn wortels te onderhouden...



Van de hak op de tak en veelzijdig! - Dat had Dihem me al verteld. Jullie kennen alle ambachten en kunnen geen ogenblik stilzitten!



Precies! Geen huizen, maar iedereen kan zo vaak hij wil in onze schuilplaatsen overal te lande terecht. De Aldaar is een solidaire eenzaat. Hij deelt zijn maal, doet een dansje met je, geeft je een nacht of zijn hele leven, - Onvergetelijk is het hoe dan ook!



Nou ja, als jij het zegt!

Lach maar, als je wilt. Sper nu je ogen maar goed open! Wat zeg je hiervan!!!





Toegegeven! ... Dat is uniek!



Nog een laatste tip! We delen een heleboel dingen uit ... en soms ook een optater! Het is ook een kunst om te weten wanneer spotten toegestaan is!

En ... Is het altijd zo verlaten!

Vergis je niet! Het is altijd druk. Tijdens de Grote Slingering is het zelfs moeilijk om onderdak te vinden.





Vermaal je die planten
om op te eten?



Het avondmaal is jouw taak. Er staan bloem en zwarte bessen.
Die kunnen perfect bij de eieren die ik verzameld heb.



Maar ruik
dit eens!



Ik ruik nauwelijks
wat!



Inderdaad! Je ruikt niets
omdat het naar jou ruikt!



Heb je een parfum gemaakt
dat mijn geur heeft?!!!

Elke dravile is uniek. Ze zijn erg
gevoelig voor geuren en hebben een
muzikaal oor. Met dit parfum en je
spion vind ik het dier van je leven!



Dat wil ik wel
eens zien!



Geduld! Wacht hier op mij.
Een dravile heb je niet in een
handomdraai te pakken.

Voor je vertrekt, moet je het voedsel dat je uit
de gemeenschappelijke voorraad haakt, weer
aanvullen. Je kunt ook Chelza-appels eten.



Je kunt eieren gaan zoeken, maar neem alleen paarze en blijf in de canyons. Waag je niet in het woud voor ik terugkom, want zonder dravile loop je er gevaar.



Behalve de slangen, die hier op afstand gehouden worden door het Chelza-extract, zijn er nog beesten die je kunnen verrassen, maar waarvan je verder niets te vrezen hebt. Later zal je ermee kunnen lachen.



Ik krijg de indruk dat jij al aan het lachen bent! ... En ... Je laat me hier achter ... zonder wapens?



Hier ... wordt niet gedood.



De Nerbeufs moordden alles uit! ... Zelfs elkaar! Behalve eieren en wat insecten eten wij alleen planten. Onze huiden en pelsen komen van dieren die zonder ons doodgegaan zijn.



Ik ging destijds nog op jacht ...

Vergeet het ... Of scheer je hier weg! ... Maar als je wilt blijven, neem dan mijn goede raad in acht en je riskeert niets!



Ik ben over vijf of zes dagen terug. Als je iemand ziet, gedraag je dan normaal, vraag hulp en sta mensen bij. En als je het warm krijgt van een jongen of een meisje, ja is ja en neen is neen! Maar eigenlijk wacht je best tot je ons wat beter leert kennen.



En ik zal niet vergeten de Chelza wortels water te geven ...



Dat is heel belangrijk! Vooruit! ... Eerst eten en dan slapen! Morgen moeten we vroeg uit de veren.



Zal het lukken? -
Weet je 't zeker?

Geen
probleem!



Nog een ding - Ik zou willen
dat je me zegt welke kleur je je
als eerste voor de geest haalt.



BLAUW! Blauw is mijn kleur. Het is
de kleur van mijn naam! Die van mijn
hele familie en van ons bassin.



Er zijn geen blauwe dravilen,
maar wel witte! En wit, dat
is blauw - met wolken!



Wolken zitten er al genoeg in
mijn hoofd! Misschien moet
je er geen meer bijhalen!



Gewoon lekker iemand tongen
en ze waaien zo weg. Dan kan
alles weer blauw worden!



Blauw Blauw Blauw,
de Aldaanse hemel
Vol zonneshijn
Wit Wit Wit, de witte dravile,
die van mij zal zijn!





Kut! Wat is dat nou voor monster?!



De Aldaren nemen me in de maling!
Een grote nepslang, gedragen door
dancers, om me schrik aan te jagen!



Als ze denken dat ze me zo kunnen
terroriseren, zullen ze ontgoocheld
zijn! Ik ga hen tegemoet om hen te
bedanken voor het wonderlijke spektakel!





Mijn spirion!!!
Euh ... Moet ik spelen?

Dat heb
je goed
geraden!



Roukette ...?



Speel!



♪♪♪



Is dat ... Is dat ...
Is dat mijn dravile?



Bedankt dat je een
witte gezocht hebt!



Alle dravilebaby's
zijn wit!



Je hebt me weer voor
de gek gehouden ...

Een beetje wel, ja. Je was zo chagrijnig
dat ik je een haast onvindbaar exemplaar
gezocht heb! Witte dravilen die blauw worden
zijn uitzonderlijke rijdieren!





De Grote Slingering vindt niet elk jaar plaats.
We kunnen maar dansen als de canyon droog ligt. Dit feest komt altijd voor de Chelzacup.

De nepslang imiteert de globy, ons grootste reptiel! Hij heeft een oog op elke wervel, maar laat zich uitsluitend door zijn reukzinn leiden om friboes te vinden, want dat is het enige wat hij eet.

We hebben er een gezien toen we in de pirovool overnachtten, maar Rouky joeg hem op de vlucht voor Sjianne hem zag.

Ik zal enkele maanden weg zijn. Je moet een gids vinden die je door deze wereld leidt en je leert om er te leven.

Kijk! Kijk! De dravilen voeren hun kunstjes op!









We hebben een gebruik. De moeder kiest de naam van de meisjes, de vader die van de jongens. Als de oudste een zoon is, vervangt zijn naam die van de vader en wordt hij de patroniem voor alle broertjes en zusjes. Voor onze legendes mag hij nooit eerder door iemand gedragen zijn.

Nooit? ... Dat kan toch niet!

Het is wat ingewikkeld, maar werkt perfect. De naam wordt bepaald door de naam van de moeder in een slimme combinatie met die van de overheersende planeten.



Maar dat houdt toch geen steek. Jullie verdoen jullie tijd aan het bedenken van levens vol onwaarschijnlijkheden, maar hebben niet genoeg fantasie om een naam voor een kind te kiezen?!

Dat is niet het leuke eraan! We benaderen het probleem als een fantasie. En we moeten ons toch ergens op richten! Door de omgekeerde berekening te maken, ontdek je via de naam van de eerstgeboren zoon wie zijn familie was en een chronologische mijlpaal die weergeeft in welke tijd ze leefde.



Wat wordt het dan voor ons?



Dihem!



Wat heb ik gezegd? –
Voel je je niet lekker?

Roukette heeft je dus niets verteld? –
Er was een andere Dihem!

Maar dat kan helemaal niet!

Dan is het
nog erger!

Op iIØ kende ik een Aldaar met de naam DIHEM! Als kind was hij bij zijn familie en van deze planeet weggehaald. Hij werd dravilier, want de deO's hadden dravilen ingevoerd. We hielden van elkaar. Hij offerde zich voor mij op toen mijn leven in gevaar was ten gevolge van de worde waar je zo nieuwsgierig naar bent. Net voor hij stierf, liet hij me deze spirion na. Hij had hem van zijn moeder die hij nooit meer terugzag –

Vertel alsjeblieft verder –

Ik ben bedrogen! Ik ben verraden!

Degenen die me hierheen gebracht hebben, deden alsof ze me redden – maar ze hadden een heel ander doel!!! Ze wilden gewoon dat ik hierheen kwam om Dihem op de wereld te zetten!

Dihem wordt de zoon die in zijn twaalfde levensjaar bij ons weggehaald zal worden. Hij zal naar iIØ gebracht worden! – En ik zal hem tegenkomen als hij tien jaar ouder is – en ik ongeveer vier jaar jonger ben! Wat was zal zijn! De Grote Orbis houdt van orde! En dankzij zijn handlangers – waarvan ik dacht dat het mijn vrienden waren – zit ik nu gevangen in een tijdslus!

Ik moet de Poort vinden!

Ik moet van deze planeet wegluchten!
Ik moet vechten voor ons kind! – Ik –
Denk je dat ik knettergek ben? –

Wat is die POORT precies?
Hoe ziet hij eruit? Je hebt het over een
plek die we helemaal niet kennen!



Het is maar een cirkel! Een heel gewone cirkel!
Hij krijgt een vreemde glans als een gemachtigde
reiziger hem voor een transfer betreedt. Ik ben
zo'n reiziger. Toen ik de weggevoerde Aldaren
terugbracht - dit zal over twintig jaar gebeuren -
bevond de Poort zich in het hooggebergte, diep
in een grot waar ik nooit uit geweest ben.



Volgens een Aldare zit er op de top van de Globy
een slangennest dat een brandende ring beschermt.
die vreemde blauwe mensen opslokt en uitspuwt. Het
is op enkele dagreizen hier vandaan en als je verhaal
klopt, verlaten we Aldalarann met onze dravilen.

Echt waar? ... Kom je met me mee?!



We passen toch goed bij elkaar?
En voor een Aldaar ...



... is je verhaal veel te mooi
om het einde te missen!



Denk goed na, Stulla!
Het betekent dat je jezelf
en de dravilen verbant!



We zijn dromers en we deinzen er
niet voor terug een gekkin te volgen!
Voor mij en de dravilen is gescheiden
worden de ergste ballingschap.



Aan de andere kant van deze bergkam is er een schuilplek waar we kunnen uitrusten.

OH!...

Het gat in de rotsen! ..
Tijdens mijn toekomstige reis
heb ik het kunnen zien!

Het geluk is aan onze kant! De
top van de Globy ligt vlakbij!

We zijn gered, Stulla!
Ik herken de plek!

De schittering van het kwarts in de wanden lijkt op de ogen van de Globy, maar er is geen slang! Onze dravilen zouden hem al lang op het spoor zijn!



De Poort bevindt zich nog precies op de plaats waar ik hem zal zien wanneer ik terugkom, maar de lessenaar verschijnt niet! ...



Even testen.



Kom in de cirkel staan. Ik ga een bevel uitspreken en ons naar een kleine planeet zonder gedoe teleporteren.



Bestemming NONIEM!



NONIEM! Ik zei
NONIEM!!!

Waarom lukt
het niet?

Doe je voor als de Wekan, die
was volkomen kierewiet! Maar niet
als de Vê! ... Niet als HEM!!!

Als ik de Poort niet meer open krijg,
ben ik gewoon geen Sleutel meer! De
Vê heeft me die kracht bijgebracht, hij
is de enige die hem kan wegnemen ...

En dat heeft
hij gedaan!

Meisje begrijpt
er niks van ...

Kutbeest!

Cyann! Kom
terug, Cyann! ...



Stel je me je vrienden voor? Want
als ik het goed begrijp, zou ik je
zonder hen nooit gekend hebben!

... mooi cadeau
gesproken!

Goede jongen!

Mooie haartooi, inderdaad!

Wou zeggen ...

Hij is de keuze van Cyann
en Cyann is mijn keuze.

Cyann heeft zwaar betaald voor wat ze voor ons
gedaan heeft. Ze heeft nu recht op het hele verhaal.

Te stom om te begrijpen!

Al goed! Al goed!
Gewoon proberen ...

... Niet onder de sneeuw!

Niemand heeft je bedrogen. Je hebt je gewoon vergist. Je bent nog altijd een Sleutel, Cyann.

Netwerk dood!
In onbruik!

Het ... in welk Rijksjaar
zitten we?

Einde Rijk! Niet
meer! Dood Grote
Orbis! Uit de tijd!

De Wekan zal het verklaren.

Je leven meisje ... in Rijksjaren!
3114, je wordt geboren. 3123, Vê
komt je op het spoor. 3132, mission
impossible op ilO. Ongeluk, je vindt
Dihem! Geluk, Vê wacht op je! ...

3133, je brengt de Aldaren terug zonder je
hier op te houden. Brengt alle weggevoerden
terug. Wilt terugkomen naar Aldalarann ...
Dom! ... Komt op Aldaal terecht! Grote Orbis
verliest je uit het oog. Paniek! Inspecteurs actief
op zoek naar jou. 3184, je belandt op Marcade ...
Ontsnapt aan Akhmar. Keert terug naar Olh ...

Ik werd opgehouden op Planixe en
vroeg de Wekan om je te helpen door
je naar de Tussentijd te brengen.

Ik doe mijn ding!

3151, Fulguru! ... 3142, terug
Olh! 3184, Porcia! Marcade!
Procia! Procia, terug via de
Poort! Domme dommigheid! En ...
3109, je duikt hier opnieuw op!

3110, je brengt Dihem ter
wereld! 3122, Dihem twaalf
jaar. Wordt ontvoerd door de
deO's. Je sterft verdriet.

Maar! ... Wat vreselijk!!!

Maar wat poëtisch! ...

Poëtisch?! .. Ben je helemaal mesjogge!? ..
Dat inslechte beest zit zich te verlustigen in de tragedie
die ons te wachten staat! En jij noemt dat poëtisch!!!



Je denkt aan ons kind en dat leidt je af. Je bent
niet teruggekeerd via deze Poort, maar met een
ruimteschip dat iedereen gezien heeft.



Begrijp, Stuita!



De Grote Orbis verzweeg dat
hij je wou uitschakelen als dank
voor de geleverde diensten.



Efficiëntie! Risicoreductie!



Omdat ze vreesden dat je
hun verleden zou veranderen,
schrokken ze er niet voor terug
hem zelf naar hun hand te zetten
door tegen jou op te treden ..



.. Terwijl ze ons opdroegen
om hem koste wat
kost te vrijwaren!



Volledig tegenstrijdig!
Ander programma!



De Wekan verandert het programma. Hij
neemt het initiatief om te voorkomen dat
je via het Netwerk hierheen komt, maar
brengt je terug met de Tussentijd ..



MAAR .. KLEINE VARIATIE ..
2222 JAAR LATER!!!
Rijk zou nog bestaan, zou
vandaag zijn .. 5331!!!



3109 + 2222 = 5331 ... IK BEGRIJP HET!

Om de 1111 jaar staan de planeten op dezelfde plek ten opzicht van elkaar! En omdat de moeder dezelfde naam heeft, is de naam Dihem teruggekomen.

Koketterie klein!
Stulla echte kenner.

Zo heeft de Wekan je uit de Tijdus gehaald. Alleen voor jou - en een beetje uit ethische overwegingen - heeft hij het ongelooflijke risico genomen om je een ander continuüm te laten openen.

Gek, Wekan! Gek!
Onvergeeflijke zwakteit!

Je hebt hetzelfde verleden als de moeder van Dihem tot op het precieze ogenblik waarop de Wekan je belette om door de Poort van Procia te gaan!

Je hebt hetzelfde verleden als de moeder van Dihem ... Maar jullie beider toekomst is verschillend!

Cyclus Cyann afgerond,
Cylus Escianna begint!

In het Aldaans
betekent Escianna
'Nieuwe Sjianne'!

Wekantaal, Schianne
= klootz...

Hmmmm...

Bij de V8 betekent
Syanne 'vrije vrouw'.

Je bent vrij, meisje! **VRIJ!**
Op de drempel van een toekomst die niemand kent, op de mooiste planeet uit onze melkweg! Elke dag kun je voortaan tegemoet treden met de hoop die de zoete dageraad van Aldalarann je brengt ...



Ja! Cyann beseft dat ze veel gekregen heeft, ze zou willen weten wat ze u zou kunnen geven.

Euh... Zoetigheid?

Wat heb je me geantwoord toen ik je zei "De toekomst heeft geen geheimen voor mij" -

Ik zei toen: "Hoe triest!"

En je had gelijk.

Dankzij jullie, de Wekan, het kind dat je draagt, gaat deze uithoek van de melkweg een volkomen onvoorspelbare toekomst tegemoet. Dat jullie zich in zo veel onzekerheid wagen, zal me soms zeker verontrusten -

Kon u niet zonder de onrust?

Ik kon niet zonder hoop!

Zekerheid is zonder hoop. In een toekomst zonder verrassingen heeft de hoop geen reden van bestaan. In de grote harmonie die de Vē omringt, ontbrak de hoop.

Terug op Planixe zal ik mijn werk kunnen afmaken. Je kon me geen dierbaarder cadeau geven.

Bla bla bli
Ble ble ble -
Ga we?



Weg! ... Verdwenen! ... Denk ...
Denk je dat ze terugkomen?

Ik denk van niet.



Het is ... erg spectaculair! Ik denk dat de kracht van de ringen me
angstig maakt ... De Wekan heeft ons gewaarschuwd. Heeft hij je
niets anders gezegd?

Gewoon twee woorden ...



PLOEF!
PLOEF!



Heb je geen spijt?

NEEN!





Hallo, alle drie ! Ik ben vertrokken
zodra ik het nieuws hoorde.

Kom dichterbij,
Roukette ...



Kijk naar dit kleine wonder!
Ze heet Azuree.

EINDE

De Cyclus van Cyann zit erop. De Cyclus van Escianna begint. Maar uit dit continuüm in geavanceerde tijden, zullen ons geen berichten bereiken. Sommigen beweren dat Escianna en Stuila hun planeet of zelfs hun hele melkweg naar een ontoegankelijk elders geteleporteerd hebben door hun oorringen in het ijskoude water van het meer te gooien. Zonder geloofwaardige documenten kunnen de auteurs niet verder. De Cyclus van Cyann is gebaseerd op historische getuigenissen die de toekomst ons overgeleverd heeft. De Cyclus van Escianna opent met stilte. Laten we deze stilte respecteren. Cyann heeft het wel verdiend om eindelijk in vrede te leven, ver van onze waanzinnige werelden.

DE CYCLUS VAN CYANN

Als je een Maj**O** bent, moet je dat ook waarmaken! Cyann is het sinds haar geboorte.

Als dochter van heer **O**lsimar behoort ze tot de belangrijkste familie van s**O**ndeurs en bevindt ze zich aan de top van de maatschappelijke ladder.

Haar enige verdienste is dat ze zich de kritische opmerkingen van haar vriendin Nacara laat welgevalen.

Ze is eerder grillig dat autoritair en meer geneigd tot verleiden dan liefhebben.

Ze gebruikt haar macht zoals ze haar charmes gebruikt. Haar egoïsme zou de hoogste graad van perfectie kunnen bereiken, als het lot niet op haar loerde! Door de avonturen die haar wachten in de Onafhankelijke Werelden en op de Woeste Planeten, zal ze iets van haar onbezonnenheid verliezen en wordt dit fraaie wezen onverwacht een beetje menselijker.

DE CYCLUS VAN CYANN

Deel 1 : De Bron den de Sonde

Deel 2 : Zes Seizoenen op IIO

Deel 3 : Aïeïa van Aldaal

Deel 4 : De Kleuren van Marcade

Deel 5 : De Gangen van de Tussentijd

Deel 6 : De zoete dageraad van Aldalarann

